

Bambi

CASSANDRA

column

Omdat het Nederlandse publiek nog steeds wat onwennig tegen het fenomeen hobbyjacht aankijkt, speelt veel van ons mooie jagerswereldje zich achter gesloten deuren af. Wat naar buiten komt is vaak een beetje saai: wildtellingen en afschotcijfers (natuurlijk gemanipuleerd, anders vielen we direct door de mand), wetenschappelijke rapporten, opgesteld door onze vriendjes en foto's van ernstige heren die uitleggen dat zonder hun activiteiten het land onmiddellijk naar de gallemiezen gaat.

Dat is het probleem: jacht is niet SEXY! Het is natuurlijk jammer dat er maar zo weinig vrouwelijke jagers zijn, en die zijn meestal ook nog lelijk. Maar dat is niet zo'n probleem, we trekken gewoon een paar mooie meiden een groen pakje aan, stoppen ze een geweer in handen (wel even oppassen dat ze de goede kant naar boven houden) en we laten ze zagezegd aan het woord in een damesblad. Die ijzersterke teksten hebben ze natuurlijk niet zelf verzonnen, al vind ik persoonlijk de uitspraak 'heerlijk op zondag met mijn man een ree villen'¹ een beetje over the top. Wie zoiets debiteert is zo gek als een deur. Maar dat zijn details.

Als je in deze lijn doordent, zijn de mogelijkheden natuurlijk legio. Kinderen bijvoorbeeld doen het ook altijd prima in de reclame. Helaas hebben jagers nooit veel kinderen – wij komen alleen klaar als we een beest naar de andere wereld helpen. Maar alles is te koop. Een engelachtig joch met 'my first gun' in zijn handen is na-

tuurlijk een beetje afgezaagd, maar op dit thema zijn vele variaties mogelijk. Nooit geschoten, altijd mis, haha!



Na de damesbladen moeten we dus de kindermidia op onze hand zien te krijgen.

Waarom wordt er in de *Donald Duck* verdorie zo weinig GESCHOTEN? Maar gezien de vele eenden die wij jaarlijks doodmaken kan ik me daar ook wel iets bij voorstellen. Laten we maar eens naar *Kidsweek* kijken, daar komt onze boodschap misschien beter tot haar recht.

En vergeet Sesamstraat niet. Pief paf Pino!

Tjee, nu heb ik een geweldig idee. Speelgoed! Ik zie het al voor me: een mooie jagersgroene doos, met daarin een Bambi en een geweertje.

Bij raak-schieten vallen de ogen dicht, komt de tong uit de bek te hangen en loopt er rode limonade uit de flank. Jongens, wie belt Walt Disney Studios?

'Persoonlijk vind ik de uitspraak "heerlijk op zondag met mijn man een ree villen" een beetje over the top'

1 Bron: 'Jagermeisjes', Viva.